

## ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΝΕΑΣ ΚΑΤΗΧΗΤΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

### ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΓΙΩΝ ΠΑΤΕΡΩΝ (Τίτ. 3, 8-15)

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,

Ἡ σημερινὴ εὐαγγελικὴ περικοπὴ τοῦ Σπορέως, ὀρίστηκε ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας νὰ διαβάζεται τέτοια ἐποχὴ, λίγο πρὶν οἱ γεωργοὶ βγοῦν στὰ χωράφια γιὰ νὰ σπείρουν τοὺς νέους σπόρους ποὺ θὰ φέρουν τὴν καλοκαιρινὴ σοδειά. Με ἀφορμὴ αὐτὴ τὴν πανάρχαια, ἀλλὰ καὶ ζωτικῆς σημασίας ἀνθρώπινη δραστηριότητα, ὁ Χριστὸς μᾶς ὑπενθυμίζει ὅτι, ὅπως οἱ ἄνθρωποι προετοιμάζουμε τὴ γῆ, σπέρνουμε τὸ φθινόπωρο, εὐελπιστοῦμε σὲ εὐνοϊκὲς καιρικὲς συνθῆκες, ὥστε νὰ θερίσουμε τὸ σιτάρι, ποὺ θὰ ἀποτελέσει τὴ βάση τῆς τροφῆς μας, ἔτσι καὶ ὁ οὐράνιος πατέρας μας προετοίμασε ἓνα ἄλλο, πνευματικὸ χωράφι, ὥστε νὰ σπείρει στὶς ἀνθρώπινες ψυχὲς τὸν δικό του σπόρο, ὁ ὁποῖος μὲ κατάλληλες συνθῆκες θὰ καρποφορήσει, αὐτὸ ποὺ ἀποτελεῖ τὴν πιὸ βαθιὰ ἐπιθυμία τοῦ θεϊκοῦ αὐτοῦ γεωργοῦ: τὴ δική μας ἀγιότητα, ἢ μὲ ἄλλα λόγια, τὴ δική μας δυνατότητα νὰ Τοῦ μοιάσουμε, ὥστε νὰ μποροῦμε νὰ συμμετάσχουμε στὴ δική Του αἰώνια ζωὴ.

Ἡ προετοιμασία αὐτοῦ τοῦ νοητοῦ καὶ πνευματικοῦ χωραφιοῦ ἀπὸ τὸν Θεό, ἔγινε ὄχι ἀπλῶς μὲ κόπο καὶ μόχθο, ἀλλὰ μὲ μία ὑπέρτατη θυσία τοῦ Υἱοῦ τοῦ Θεοῦ. Ἡ γῆ ποτίστηκε μὲ τὸ πανάγιο αἷμα Του. Ὁ σπόρος εἶναι οὐράνιος καὶ δὲν εἶναι ἄλλος ἀπὸ τὴ χάρη τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ὁ ὁποῖος τοποθετήθηκε μέσα στὸν κάθε πιστὸ τὴ μέρα ποὺ βαπτίστηκε στὸ ὄνομα τῆς Ἁγίας Τριάδας.

Ἀλλὰ ἂν ἔχει κάτι νὰ μᾶς διδάξει ἡ σημερινή περικοπή, εἶναι ὅτι ὅσο ἀγαθὸς καὶ ἂν εἶναι ὁ Γεωργός, ὅσο φιλότιμα καὶ ἂν προετοίμασε τὸ χωράφι τῆς ἀνθρώπινης ἱστορίας, ὅσο καλὸς καὶ ἂν εἶναι ὁ σπόρος πὺ ἔσπειρε, ἡ τελικὴ σοδειὰ ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ δική μας γῆ, τὴ δική μας προαίρεση, τὴ δική μας φιλοτιμία. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τὴ σπουδὴ μὲ τὴν ὁποία θὰ φροντίσουμε τὸν σπόρο τοῦ Ἁγίου Πνεύματος πὺ μᾶς δωρήθηκε στὸ Ἅγιο Βάπτισμα, ἀπὸ τὸ πόσο θὰ διατηροῦμε τὴ γῆ μας μαλακὴ καὶ ὑγρὴ, κατάλληλη γιὰ τὴν ἀνάπτυξη τοῦ σπόρου, ἀπὸ τὸ πόσο θὰ προστατέψουμε τὸ φυτὸ μας ἀπὸ τὰ ζιζάνια καὶ τοὺς ἐχθροὺς πὺ θὰ θέλουν νὰ τὸ καταστρέψουν.

Μὲ βάση ὅλα αὐτὰ τὰ μηνύματα τῆς παραβολῆς τοῦ Σπορέως, εἴθισται ἀπὸ τὴν ἐβδομάδα αὐτὴ νὰ ξεκινοῦν καὶ οἱ κατηχητικὲς δράσεις τῆς Μητροπόλεώς μας, ὡς μία ἐλάχιστη συνεισφορὰ στὸν ἀγῶνα τοῦ κάθε ἀνθρώπου, στὸ νὰ διατηρήσει τὸ ἔδαφος τῆς ψυχῆς του κατάλληλο πρὸς καρποφορία. «Ὡς ἠγάπησα τὸν νόμον σου, Κύριε ὅλην τὴν ἡμέραν μελέτη μου ἔστιν... ὡς γλυκέα τῷ λάρυγγί μου τὰ λόγια σου, ὑπὲρ μέλι τῷ στόματί μου.» Σύμφωνα μὲ τὰ λόγια τῆς Ἁγίας Γραφῆς, ἡ μελέτη τῶν λόγων καὶ τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ ἀποτελοῦν διαρκὴ ἀσχολία ἀλλὰ καὶ τὴ μεγαλύτερη εὐχαρίστηση σὲ αὐτοὺς πὺ ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν πλούσια καρποφορία τῆς ψυχῆς τους. Γνωρίζουμε ὅμως δυστυχῶς, ὅτι οἱ σημερινοὶ ρυθμοὶ τῆς ζωῆς καὶ οἱ καθημερινὲς ἀπαιτήσεις καὶ βιοτικὲς μέριμνες δὲν μᾶς ἀφήνουν νὰ ἀφιερῶσουμε οὔτε λίγο χρόνο στὴ μελέτη αὐτὴ. Φροντίζουμε γιὰ ὅλα τὰ ὑλικά καὶ ἐπίγεια, ἀλλὰ γιὰ τὸ μόνο πὺ θὰ θρέψει τὴν ψυχὴ μας καὶ θὰ μᾶς δώσει καρπὸ πὺ θὰ μείνει αἰώνια, δὲν ἀσχολούμαστε. Εἶναι γι' αὐτό, πὺ ἡ παρακολούθηση μίας κατηχητικῆς δραστηριότητος, μίας ἐβδομαδιαίας ὁμιλίας, ὅταν μπεῖ στὸ πρόγραμμα μας, ἔστω γιὰ μία ὥρα τὴ βδομάδα, θὰ λειτουργήσῃ ἐξισορροπητικὰ ἔναντι ὅλων τῶν ἄλλων ἀνούσιων, ἀνόητων, βλαβερῶν καὶ καταστρεπτικῶν ἐρεθισμάτων πὺ μᾶς βομβαρδίζουν συνεχῶς τὰ μέσα μαζικῆς ἐνημέρωσης καὶ μέσα κοινωνικῆς δικτύωσης.

Ἀλλὰ ἂν ἀκόμα καὶ αὐτὸ εἶναι ἀδύνατο, πρέπει τουλάχιστον ὅσοι ἔχουμε παιδιά, νὰ μὴν τὰ ἀφήσουμε καὶ αὐτὰ ἔρμαιο τοῦ διαδικτύου καὶ τῆς τηλεόρασης.

Ὁ Ἅγιος Ἰωάννης Χρυσόστομος εἶπε κάποτε:

«Τοῦτο ἐστὶ, ὃ τὴν οἰκουμένην ἀνατρέπει πᾶσαν, ὅτι τῶν οἰκείων ἀμελοῦμεν παίδων, καὶ τῶν μὲν κτημάτων αὐτῶν ἐπιμελούμεθα, τῆς δὲ ψυχῆς αὐτῶν καταφρονοῦμεν».

Ὁ σοφὸς πατέρας δὲν διστάζει νὰ πεῖ στοὺς γονεῖς τῆς ἐποχῆς του, ὅτι αὐτὸ πού φταίει γιὰ τὴν κοινωνικὴ ἀναταραχὴ καὶ ἀταξία εἶναι τὸ ὅτι ἀμελοῦν τὰ παιδιά τους. Σπεύδει ὅμως νὰ διευκρινίσει, ὅτι ἐνῶ οἱ γονεῖς ἐνδιαφέρονται καὶ φροντίζουν γιὰ τὰ ὑλικά κτήματα τῶν παιδιῶν τους, παραμελοῦν τὴν ψυχὴ τους. Θεωροῦμε ὅτι τὰ λόγια του ταιριάζουν ἀκριβῶς καὶ γιὰ τοὺς σημερινούς γονεῖς. Ἐνῶ μὲ πολλὴ στοργὴ καὶ φροντίδα θυσιάζονται γιὰ νὰ ἐξασφαλίσουν ὅ,τι τὸ καλύτερο γιὰ τὰ παιδιά τους, ὅσον ἀφορᾷ τὴν ἐκπαίδευση, τὴν ψυχαγωγία καὶ τὰ ὑλικά ἀγαθὰ, πολὺ λίγο ἐνδιαφέρονται γιὰ τὴν πνευματικὴ πρόοδο καὶ ἀνάπτυξη τῆς ἀθάνατης ψυχῆς τους.

Γι' αὐτὸ προτρέπουμε πατρικά, ὅλους τοὺς πιστοὺς καὶ εἰδικὰ τοὺς γονεῖς, ἀκόμα καὶ ἂν οἱ ἴδιοι ἀδυνατοῦν νὰ παρακολουθοῦν κάποια σύναξη μελέτης τοῦ λόγου τοῦ Θεοῦ, ἅς παρακινήσουμε ἀπὸ τὴ νεαρὰ ἡλικία τὰ παιδιά μας, νὰ ἐνταχθοῦν στὶς κατηχητικὲς ομάδες τῶν ἐνοριῶν τους. Ἄς μὴν συμβάλουμε καὶ ἐμεῖς στὴν πλήρη ἄγνοια καὶ ἀδιαφορία πού ἐπικρατεῖ σὲ μεγάλη μερίδα τῆς νεολαίας μας ὅσον ἀφορᾷ τὴν πατροπαράδοτη πίστη καὶ τὶς ἱερὲς ἀξίες της. Ὅταν βαπτίζουμε τὰ παιδιά μας σὲ νηπιακὴ ἡλικία, ἡ Ἐκκλησία μας ἀναμένει ἀπὸ τοὺς ἀναδόχους καὶ τοὺς γονεῖς, ὅτι θὰ καθοδηγήσουν καὶ θὰ κατηχήσουν τὸ νήπιο, ὥστε μεγαλώνοντας νὰ μάθει καὶ νὰ ἀγαπήσει τὸν Θεό, στὸ ὄνομα τοῦ ὁποῖου βαπτίστηκε. Ξέρουμε δυστυχῶς ὅλοι, ὅτι πολὺ λίγοι ἀνάδοχοι καὶ γονεῖς παίρνουν στὰ σοβαρὰ αὐτῆς τὴν ὑποχρέωση. Ὅποτε ἅς ἀφήσουμε τὸ κατηχητικὸ σχολεῖο τῆς ἐνορίας μας, νὰ κάνει ὅσα οἱ γονεῖς καὶ οἱ ἀνάδοχοι, δικαιολογημένα ἢ ἀδικαιολόγητα δὲν κάνουν.

Δὲν ὑποστηρίζουμε ὅτι τὰ κατηχητικὰ σχολεῖα μας εἶναι τέλεια, οὔτε ὅτι οἱ κατηχητὲς καὶ οἱ κατηχήτριές μας εἶναι ἅγιοι καὶ ἄμεμπτοι. Ἀλλὰ πιστεύουμε ἀκράδαντα, ὅτι καὶ μόνο ἡ δική σας προτροπὴ καὶ ἐνθάρρυνση καὶ ἡ μὲ καλὴ διάθεση τῶν παιδιῶν παρακολούθηση τῶν μαθημάτων τοῦ κατηχητικοῦ σχολείου, ἀνοίγει μίαν χαραμίδα στὴν ψυχὴ τους γιὰ νὰ μπεῖ ἡ παντοδύναμη χάρις τοῦ Θεοῦ. Καὶ εἶναι σὲ αὐτὴ τὴν χάρις ποὺ ἐλπίζουμε νὰ φωτίσει καὶ νὰ καθοδηγήσει τὰ παιδιά μας καὶ νὰ ἀποτελέσει παντοτινὴ ἄγκυρα ἐλπίδας σὲ ὅλη τὴ ζωὴ τους. Ὡστε σὲ κάθε δύσκολη στιγμή τοῦ μέλλοντος, θὰ μπορεῖ ὁ Θεὸς νὰ ξυπνᾷ μέσα τους αὐτὴ τὴν ἐλπίδα.

Μὲ αὐτὴ τὴν προτροπὴ καὶ μὲ αὐτὴ τὴν ἐλπίδα, εὐχόμεσθε ἡ φετινὴ κατηχητικὴ δράση τῆς Μητροπόλεώς μας, νὰ ἔχει πλούσια τὴν εὐλογία τοῦ Οὐράνιου Σπορέως, τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὥστε νὰ καρποφορήσει ἑκατονταπλασίονας καρπούς, στὶς ψυχὲς ὅλων τῶν πιστῶν καὶ ἰδιαίτερος τῶν παιδιῶν μας.

Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν

† Ὁ Τριμυθοῦντος Βαρνάβας

Ἱερὰ Μητρόπολις Τριμυθοῦντος,  
15 Ὀκτωβρίου 2022.

**Σημείωση:**

Τὸ παρὸν νὰ ἀναγνωσθεῖ στὸ ἐκκλησιασμα τὴν Κυριακὴ 15 Ὀκτωβρίου 2022 καὶ νὰ ἀναρτηθεῖ στὸν πίνακα ἀνακοινώσεων τοῦ Ναοῦ.